



afb. 2 Klein-seminarie te Apeldoorn.

Overzicht.

reuk, van gebrek aan alle comfort, enz. enz.!

En als ik dan, traanogend, afscheid nam van vader en moeder, dan kreeg ik telkens als troostmotief: „Ge kent uw geluk niet, jongen; 't zijn de schoonste jaren van uw leven die ge nu doormaakt". Ik was toen stellig overtuigd van het tegenovergestelde en ik ben het gebleven!

„En toch", zal misschien iemand opwerpen, heeft dat ijzeren regime van de knapen van uw generatie mannen gemaakt die tot iets zijn gekomen, en wier leven nuttig is voor Kerk en Staat." Daar is wel wat van aan; maar 't blijft te zien of het is, ten gevolge van dat regime of niettegenstaande!

Het antwoord schijnt mij niet twijfelachtig: Opvoeding, tucht, karaktervorming, zelfbeheersching, studiegeest en Godsvrucht kunnen best samengaan met goed-ingerichte gebouwen, verzorgde keuken, centrale verwarming en loepend water!

Aan dat alles dacht ik, op de terugreis van Apeldoorn en ik verbeeldde mij de gansch verschillende gevoelens met dewelken de twee honderd vijftig eerste studenten, binnen enkele dagen hun intrede zouden doen in het nieuw seminarie, dat Z. H. Exc. Mgr. de Aartsbisschop van Utrecht voor hen heeft gebouwd. En ik voelde me gelukkig om hun geluk.

Want zonder gemeenplaats mag in alle waarheid gezegd worden: het nieuwe gesticht beschaamt de strengste eischen!

Indien men er, van meet af, de wel-doende microob, die de „goeden geest" heet,

kan acclimateeren, dan zullen daar zonder twijfel ontelbare gelukkige en vruchtbare levens in ontluiken.

Daarom ook heb ik met dank de vereerende opdracht der redactie van het „Gildeboek" aangenomen, voor de lezers van dit tijdschrift een bondige critische beschrijving van het nieuwe gesticht op te stellen.

EEN WOORDJE GESCHIEDENIS

Het zeer uitgestrekte aartsbisdom Utrecht had vroeger zijn klein seminarie te Culemborg. Dit was, deze laatste jaren, merkkelijk te klein geworden en het bleek niet mogelijk het te vergrooten of te moderniseeren. Ook was het fel excentrisch gelegen, op een afstand van bijna 200 K.M. van zekere Groningsche parochiën.

Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. Jansen besloot dan den stier bij de horens te nemen en zooals reeds Zijn doorluchtige Collega van Haarlem voor enkele jaren had gedaan, opeens een gansch nieuw, goed gelegen en „up to date" seminarie op te bouwen.

Het tamelijk centraal gelegen Apeldoorn werd daartoe uitgekozen. Het aangeschafte terrein ligt op een paar kilometers ten Zuiden der stad, westelijk van den Arnhemschen weg.

Met een oppervlakte van meer dan 16 H.A., is het rustig en gezond gesitueerd, ver van alle industrieele uitwasemingen, in een scherpe dennenboschlucht, vrij langs alle kanten, zonder gevaar van latere inbouw of storende geburen.

Met de voorbereiding van het werk werd